

POLANCO

Årsbok för ignatiansk spiritualitet

2014

»Kallade till frihet«

Föreningen Kompass

REDAKTIONSKOMMITTÉ:

Mikael Löwegren, redaktör
Josefine Callenberg
Susanne Carlsson

© 2014 Föreningen Kompass

Omslagsfoto: Shutterstock

Grafisk form: Helena Drugge

Tryck: CO-print i EU, www.co-print.se

ISSN 1653-2600

ISBN 978-91-979130-4-1

Föreningen Kompass, c/o Ingrid Larsson,
Lögen 138, 453 92 Lysekil
www.foreningenkompass.se

Innehåll

6

Förord

»Kallade till frihet«

11

En bön om inre frihet

De andliga övningarnas princip och fundament i börens form.

12

Susanne Carlsson

Bunden men ändå fri

Ignatius av Loyolas andliga övningar syftar till frihet från »alla oordnade böjelser«. Vad handlar det om?

17

Boel-Marie Lennartsdotter

Frihet och befrielse i fängelset

Berättelsen om arbetet med Klostret på Kumlaanstalten.

24

Tobias Elof Hadin

Fri från avgudarna?

Det är genom mina handlingar vi får syn på vilka gudar vi egentligen tjänar. Att erkänna vår avgudadyrkan och vårt delade hjärta är steg på vandrigen mot frihet.

31

Per Wallin

Friheten som binder

På en gång fri i Kristus och bunden till Kristus är en av det kristna livets paradoxer.

40

Ingela Dahlin

»Förd dit du inte vill«

När vi vågar överlåta oss åt Guds kärleksvilja, får vi förr eller senare upptäcka vilken frihet den rymmer. Vi ställs fria att älska, att lyda och att vilja.

62

Madeleine Dahl

Alice i underlandet 2

En meditation.

64

Peter-Hans Kolvenbach, sj

Att stå i samklang med kyrkan av idag

Ignatius var väl medveten om spänningen mellan den andliga frihet som de andliga övningarna hjälper oss att uppnå och den lydnad som är på sin plats i kyrkan. Han hade själv erfarit hur svårt det kan vara att förena dessa båda saker.

74

Anne-May Grasaas

Att följa Jesus från Nasaret mitt i den historiska verkligheten

Hur håller man ihop kamp och kontemplation? En presentation av Jon Sobrinos befrielsespiritualitet.

89

Susan Anderson Kerr

Frihetens år

I en tid som längtar efter frihet kan kyrkoåret visa sig ha en häpnadsväckande relevans.

97

Ian Mosby

»Hur ska jag leva?«

Moot Community i London är en del av ett större sökande efter nya autentiska sätt att vara kyrka i vår tid.

- 103 Arne Gustafsson
En dikt
- 104 Andreas Carlgren & Henrik Ström
»Gå och sätt världen i brand!«
Till skillnad från många andra ordnar har jesuiterna ingen lekmannagen. Istället finns rörelsen Gemenskap i Kristet Liv – nu också i Sverige.
- 115 Karl Rahner, sj
Vad skulle Ignatius ha sagt om han fått ordet nu?
Ignatius av Loyolas tal till en jesuit av idag. En klassisk text i nytryck.
- 150 Brian O'Leary, sj
Franciskus – påve och jesuit
Den ignatianska spiritualiteten har sina specifika särdrag. På vilket sätt har nuvarande påven formats av denna tradition?
- 164 **Daglig bön för Kompass**